

6. Nov. 1843

FAKTA

Dato:

6. Nov. 1843

Sidetæl:

Dagbog B, side 67

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS14024

Trykt udgave:

Jesper Svenningsen (red.): Seks år af

et liv. Johan Thomas Lundbye –

Dagbøger om tro, skæbne, kunst og

kærlighed, København 2018, s. 201

TRANSSKRIFTION

6 November

Ja, der hører i Sandhed meget ethisk mod til at vedkjende sig det Gode som det Høieste, fordi man derved falder ind under almindelige Bestemmelser. Det vil Folk saa nødig til, de ville saa gjerne have deres Liv i Differenserne. Thi et godt Menneske, det kan Enhver være, som vil det, men til at være ond hører der altid Talent. Derfor ville Mange saa gjerne være Philosoph, ikke Kristne, thi til at være Philosoph hører Talent, til at være Kristen Ydmyghed, og den kan Enhver have, der vil det. – Tænk Dig et Menneske, der var forfalden til Spil. Lysten vaagner med al sin Lidenskab, det er, som stod hans Liv paa Spil, hvis den ikke blev tilfredsstillet; er han i stand til at sige til sig selv: i dette Øieblik vil jeg ikke, først om en Time vil jeg, saa er han frelst. af "Enten-Eller"¹

¹ Søren Kierkegaards Enten-Eller var udkommet otte måneder forinden, 20. februar 1843.

6. November 57

Jaa, des heres i Sandhed meget ethisk. Med til at erkende
sig det gode som det bedste, fordi man derved faaer ind
under almindelige Bestemmelser. Det vil Takke saa vil
sig til, de ville se gjorne haer deres Liv: Differentiere.
Thi et godt Menneske, det kan Endnu være, som vil
det, man til at være end heres der altid Talent. Der
for ville Mange saa gjorne være Philosophen, ikke
Kristne, thi til at være Skillepke heres Talent, til
at være Kristen Opdygthed, og der kan Endnu haer,
der vil det. —

Takke dig et Menneske, der var forfatter til Spil.
Lysten naagred med al sin Lidskab, det er, som stod
haer Liv paa Spil, hvis der: ikke blev tilfreds stillet, er
haer istand til at sige til sig selv: i dette Punctum
vil jeg ikke, først om en Time vil jeg, saa er haer faldet.
af Liden - eller."

Tale-Betragtning. Nøtars Aften 1849. 31 Dec.

Den lille Christus af Steiner, som jeg har holdt saa
meget af, kan jeg ikke længe have i min Stue - jeg gav
den bort.

Gledeligt Nøtars, Takaa!

Ende
paa

med et bekvemt (aar).