

22. Oct. 1843

FAKTA

Dato:
22. Oct. 1843

Sidetæl:
Dagbog B, side 66

Dagbogens placering:
Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS14024

Trykt udgave:
Jesper Svenningsen (red.): Seks år af
et liv. Johan Thomas Lundbye –
Dagbøger om tro, skæbne, kunst og
kærlighed, København 2018, s. 201

TRANSSKRIFTION

22 Oct

Det Religiøse er jo egentlig Udtrykket for den Overbeviisning, at
Mennesket ved Guds Hjælp er lettere end hele Verden, den samme Tro,
der ligger til Grund for [overstreget: den] at et Menneske kan svømme.
(af Enten-eller¹ 57,2D)

¹ Søren Kierkegaards Enten-Eller var udkommet otte måneder forinden, 20. februar 1843.

22 Oct

Det Religiøse er jo egentlig Udtrykket for den Overtro's-
sning, at Mennesket ved Guds Hjælp er lettere end hele
Verden, den samme Tro, der ligger til Grund for den
at et Menneske kan svømme.
(af Enten - eller) 57, 23)

24 Oct.

Den 15 i denne Maaned var jeg samlet med en
Lid mange Mennesker inde hos Dalgas, og
vi bleve der enige om, at vi 6 skulde danne
et lille Selskab, som imellem kom sammen
for at øve os i at udførte smaa Afhandlin-
ger og frem sige dem i Møderne. Underligt
nok er det første Møde imorgen Aften hos
Lorenz's Fødselsdag, og underligt nok! ligesom
her er i stede et lignende Selskab, men han
har her, bestaaende af 3 Høderende og 5 Malere,
saaledes bestaaer det af 3 Malere og 3 Dkke-Kunst-
nere (men nemlig 2 Høderende og en Officer).

Det gamle Selskabs Medlemme

Julius Medemann
Didrik Brand's
Jerg Steenberg.
Lorenz Frølich
Thorald Lassøe
Johan Håndtje

Det nye Selskabs Medlemme

Lieutenant Blom.
Johan Grundtvig
Johan Grundtvig
Dalgas
Thørgaard
Johan Håndtje.